

Φίλες και φίλοι

Πουθενά, σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου, ο Ήλιος και η Σελήνη δε συμβασιλεύουν τόσο αρμονικά, δε μοιράζονται τόσο ακριβοδίκαια την ισχύ του, όσο επάνω σ' αυτό το κομμάτι γης που κάποτε, ποιος ξέρει σε τι καιρούς απίθανους, ποιος θεός, για να κάνει το κέφι του, έκοψε και φύσηξε μακριά, ίδιο πλατανόφυλλο καταμεσής του πελάγους. Μιλώ για το νησί που αργότερα, όταν κατοικήθηκε, ονομάστηκε «Λέσβος», και που η θέση του, όπως τη βλέπουμε σηματοδομένη στους γεωγραφικούς χάρτες, δε μοιάζει να ανταποκρίνεται και πολύ στην πραγματικότητα.

Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά μια-δυο ώρες αφού το πλοίο της γραμμής εγκαταλείψει τη Χίο είναι σα να εγκαταλείπει ολόκληρο τον γνωστό κόσμο. Μπαίνει σε θάλασσες που άξαφνα μοιάζουν ανεξερεύνητες, και ο απροειδοποίητος ταξιδιώτης, που ταλαντεύεται με το ρυθμό της πρωινής φουσκοθαλασσιάς, κρατημένος από τα κάγκελα της γέφυρας, ατενίζει τον ορίζοντα με το ίδιο αίσθημα που θα είχε σε καιρούς αλλοτινούς ένας τυχερός θαλασσοπόρος. Σε λίγο, ανάμεσα στην ατμιστή πάχνη, πού τη διαλύει κομμάτια-κομμάτια ο ήλιος, αρχίζει να ξεχωρίζει τη σκιά μιας παραμυθένιας γης και, πριν καλά-καλά συνέλθει, πιο κοντά να διακρίνει καθαρά τα τριανταφυλλένια βουνά πού μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο και καμπυλώνονται με τη χάρη γυναίκας ηδονικής τους γυμνούς ώμους έξω απ' τα νερά, όλο μαβιές αποχρώσεις και πιο χαμηλά, την κοιλιά μιας χνουδεμένης απαλότητας, δροσερές αγκάλες γεμάτες διαύγεια, μαλλιά δέντρων, που ακόμα στάζουν, βγαίνοντας από τον ολονύχτιον ύπνο.

Έχουν να λένε ότι από τη στιγμή που ο Δάφνις, παραλλάσσοντας μόλις το μουρμουρητό μιας πηγής, αξιώθηκε να ψιθυρίσει λόγια λατρείας στο αυτί της εκστατικής Χλόης, γεννήθηκε ο Έρωτας. Λοιπόν δεν είναι διόλου τυχαίο πού, ο Έρωτας, ο προαγωγός αυτός όλων των θαυμάτων, γεννήθηκε σε μια χώρα όπως η Μυτιλήνη. Όπως γράφει στο κεφάλαιο «Ο Ζωγράφος Θεόφιλος» ο δικός μας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης στα «Ανοιχτά Χαρτιά».

Για να το συνεχίσω, ... γεννήθηκε ο Έρωτας και σε ένα τόπο μοναδικό στον Κόλπο Καλλονής!

Λοιπόν δεν είναι διόλου τυχαίο ότι στο κέντρο του πλατανόφυλλου ο θεός αυτός, έκοψε μαεστρικά ένα κομμάτι γης και έφτιαξε αυτό που σήμερα όλοι μας θαυμάζουμε τον κόλπο Καλλονής.

Λοιπόν δεν είναι διόλου τυχαίο ότι η θεά Αφροδίτη - Καλλονή του χάρισε το όνομα.

Λοιπόν δεν είναι διόλου τυχαίο ότι τα πρώτα καλλιστεία στην ιστορία έγιναν εκεί στα Μέσα, στο κοινό ιερό των Λεσβίων.

Λοιπόν δεν είναι διόλου τυχαίο ότι ο μεγάλος Σταγειρίτης φιλόσοφος Αριστοτέλης διάλεξε τον κόλπο Καλλονής σαν τόπο για τα πρώτα στον κόσμο βιολογικά του πειράματα.

Λοιπόν δεν είναι διόλου τυχαίο ότι τον Κόλπο Καλλονής διάλεξαν 300 και πλέον είδη πουλιών για να περάσουν κάθε χρόνο τις «διακοπές» τους, κάνοντάς τον, το τρίτο σπουδαιότερο μέρος της Ελλάδας για συγκέντρωση πουλιών, μετά τον Έβρο και την Κερκίνη.

Λοιπόν δεν είναι διόλου τυχαίο ότι οι περισσότεροι χείμαρροι του νησιού, τα περισσότερα εποχιακά λιμνάζοντα νερά, οι δύο αλυκές της Καλλονής και του Πολυχνίτου, η λίμνη στο Μετόχι, βρίσκονται

στον Κόλπο και μαζί με το υπήνεμο του λεκανοπεδίου Καλλονής, το ζεστό και υγρό κλίμα, κάνουν την περιοχή μοναδική σε βιοποικιλότητα, ένα πραγματικό παράδεισο για τον κόσμο των φυτών και των ζώων.

Αυτή λοιπόν την μοναδική κληρονομιά καλούμαστε να διατηρήσουμε σαν κόρη οφθαλμού, για να την κληρονομήσουν μετά από μας τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών τους. Εκτός όμως από την διαφύλαξη καλούμαστε να την αξιοποιήσουμε, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που παρέχει για άλλα είδη τουρισμού όπως αυτό των παρατηρητών των πουλιών (bird watching) και να την κάνουμε γνωστή στα πέρατα του κόσμου.

Σήμερα στις δύσκολες μέρες που περνά η πατρίδα, στις δύσκολες μέρες της οικονομικής κρίσης, γίνεται ακόμα περισσότερο επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης αυτού του φυσικού πλούτου, που σαν κληρονομιά, βρίσκετε στα χέρια μας.

Κλείνοντας την ομιλία μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, καθώς επίσης τους προέδρους και τα Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων και του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Αγίας Παρασκευής που συνέβαλαν μαζί με τον δικό μας Σύλλογο Καλλονιατών στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης.

Μιας εκδήλωσης που πιστεύω ότι τιμά και αναδεικνύει τον γενέθλιο τόπο.

Ευχαριστώ.